

Η επιθετικότητα και οι κακές συνέπειες

Η επιθετικότητα και οι κακές συνέπειες είναι συνδεδεμένες, λέει ο Αλλάχ «ω άνθρωποι η επιθετικότητά σας θα έχει κακές συνέπειες μόνο εις βάρος σας. Η ζωή έχει μόνο μάταιες απολαύσεις και στο τέλος θα γυρίσετε ξανά σε μας και τότε θα σας παρουσιάσουμε όλα τα καμώματά σας», (Ιούνης, 23). Πολλά είναι τα παραδείγματα που αναφέρει το Κοράνι για τις κακές συνέπειες.

Η επιθετικότητα ενδέχεται να είναι από ένα άτομο ή και από πολλά άτομα, μπορεί η επιθετικότητα να γίνει από μια χώρα. Πρέπει να αποσαφηνίζουμε όμως ότι δεν υπάρχει ένας επιθετικός χωρίς θεική τιμωρία, λέει ο Αλλάχ, «αυτή είναι η παραδειγματική τιμωρία του Θεού σου, ο οποίος τιμωρεί αυστηρά τις άδικες και επιθετικές χώρες», (Χούντ, 102). Έχουμε επίσης ένα άλλο παράδειγμα που φαίνεται στην ιστορία του Κοράχ, όπου το Κοράνι αναφέρει την ιστορία του με τους ανθρώπους του, «ο Κοράχ ήταν ένας από τον λαό του Μωϋσή. Αλλά φέρθηκε με αυθάδεια, γιατί του είχαμε Εμείς δώσει τόσα πλούτη που τα κλειδιά του δεν μπορούσε ομάδα δυνατών ανδρών να τα κουβαλήσουν. Ο λαός του τού είπε: «Μην θριαμβεύσεις με τα πλούτη σου, ο Αλλάχ δεν αγαπάει αυτόν που θριαμβεύει. Αλλά προσπάθησε με αυτά που σου χάρισε ο Αλλάχ να κερδίσεις τον Παράδεισο (στην άλλη ζωή). Επίσης μην ξεχνάς το μερίδιό σου σε τούτη την ζωή. Να είσαι καλός και να ευνοείς τους ανθρώπους, όπως ο Αλλάχ υπήρξε καλός μαζί σου και σ' ευνόησε. Επίσης να μην επιδιώξεις το κακό στην γη, διότι ο Αλλάχ δεν αγαπάει αυτούς που επιδιώκουν το κακό». Όμως αυτός απάντησε: «αυτά τα πλούτη μου δόθηκαν χάρη στην γνώση που κατέχω». Αυτός δεν γνώριζε πως ο Αλλάχ έχει καταστρέψει πριν από αυτόν ανθρώπους που ήταν ισχυρότεροι και πλουσιότεροι από αυτόν; Αυτοί που αλλάζουν πίστη δεν χρειάζεται να ρωτηθούν για τις άλλες αμαρτίες τους». Και όταν παρουσιαζόταν με όλα του τα στολίδια μπροστά στον λαό του, τότε αυτοί επιθυμούσαν μια τέτοια ζωή έλεγα, «Μακάρι να είχαμε και εμείς την τύχη του Κοράχ! Αυτός είναι αληθινά τυχερός άνθρωπος». Όμως αυτοί που τους είχεδοθεί γνώση έλεσαν, «Αλίμονό σας! Καλύτερη είναι η ανταμοιβή του Αλλάχ για αυτόν που έχει πίστη κάνει κάποιες καλές πράξεις, αλλά κανένας δεν θα την αποκτήσει παρά μόνο αυτοί που έχουν υπομείνει με σθένος». Κάναμε την γη να τον καταπιεί, μαζί με την κατοικία του, και δεν βρέθηκε κανένας να τον προστατεύσει από τον Αλλάχ, ούτε γλίτωσε από την μάστιγά μας», (αλ-Κάσας, 76 – 81).

Άξιον αναφοράς αυτό που αναφέρει ο Προφήτης για τον επιθετικό, «ο Αλλάχ αφήνει ελεύθερο τον επιθετικό να κάνει αυτό που θέλει, όμως όταν έρχεται η στιγμή να τον τιμωρεί δεν τον αφήνει ούτε του έχει κανένα έλεος». Αυτό βεβαιώνει ότι η αδικία και η επιθετικότητα έουν μόνο κανκές συνέπειες για τους ανθρώπους που τις κάνουν.

Στο σημείο αυτό αναφέρουμε και τους στίχους του Χάφιζ Ιμπράημ,

Τόσες είναι οι χώρες που μου επιτέθενταν Όμως έχουν

καταστραφεί, και αυτή είναι η συνέπεια της επιθετικότητας

όποιος επιθετικός με σημάδεψε δεν έμεινε αβλαβής

διότι η φροντίδα του Αλλάχ όπως οι στρατιώτες για μένα

επίσης οι ομάδες και οι οργανώσεις που καταστρέφουν και επιτέθενται και που σφάζουν τους ανθρώπους, επίσης αυτές οι τρομακρατικές οργανώσεις που που πωλάνε τις γυναίκες σε σκλαβοπάζαρο και που καταστρέφουν τους αρχαίους πολιτισμούς κλπ, δεν πρόκειται ο Αλλάχ να τις αφήσει ατιμώρητες.