

## Αισιοδοξία

Τι ωραία που είναι η ελπίδα, και τι δύσκολο πράγμα που είναι η απελπισία. Η απελπισία καταστρέφει τις ψυχές, ματαιώνει τις ελπίδες και σκοτώνει τη βούληση του ανθρώπου. Γι' αυτό το Ισλάμ απαγορεύει την κάθε αίσθηση απελπισίας. Κάποιοι μάλιστα την θεωρούν ως μεγάλη αμαρτία.

Το Κοράνι αναφέρει αυτό σ' πολλά σημεία όπως φαίνεται στην ιστορία του Ιωσήφ και των αδελφών του. Όταν ο Πατέρας τους τους διέταξε να έχουν την ελπίδα να πάνε να τον ψάξουν. Επίσης στην ιστορία του Αβράαμ όταν οι Άγγελοι του ανέγγειλαν ότι θα έχει γιό. Και τον προειδοποίησαν να μην είναι απαισιόδοξος διότι η απαισιοδοξία είναι χαρακτηριστικό στοιχείο των παραπλανωμένων και απίστων.

Γι' αυτό λέμε σ' όποιον είναι ασθενής, να μην χάνει την ελπίδα του στον Αλλάχ. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε αυτό που έγινε με τον Αγιούμπ, ο οποίος ήταν πάντα ασθενής και πάσχιζε, παρ' ό' αυτά λομωσ δεν έχασε την ελπίδα. Επίσης ο Ζαχαρίας ο οποίος ήταν γέρος και ήθελε ένα αγόρι για να τον κληρονομήσει, και ποτέ δεν έχασε την ελπίδα του στον θεό.

Η ελπίδα πρέπει να συνοδεύει τον άνθρωπο πάντα και σ' όλη του τη ζωή. Ακόμα και στις δύσκολες στιγμές πρέπει να ξέρει ότι χωρίς την αισιοδοξία και την ελπίδα δεν πρόκειται να προχωρήσει στη ζωή του. Άξιον αναφοράς είναι επίσης ότι η αισιοδοξία και η ελπίδα στον Αλλάχ, βασικά στοιχεία της πίστης του ανθρώπου. Διότι πρέπει πάντα να ξέρει ο άνθρωπος ότι την λύση την έχει ο Αλλάχ, όμως χρειάζεται μόνο πίστη και δουλειά. Λέει ο Αλλάχ, «όποιος φοβάται τον Αλλάχ, του διευκολύνει όλες του τις υποθέσεις».