

Οι πρωτεύουσες, τα σύνορα και η χτίση των κρατών

Η σχέση ανάμεσα στις χώρες και τις πρωτεύουσες της είναι στενή. Και αυτό είναι λογικό και το βλέπουμε σχεδόν σ' όλες τις χώρες. Πάντα η πρωτεύουσα αποτελεί την καρδιά μιας χώρας και αυτό δίνει η χώρα περισσότερο ενδιαφέρον στην πρωτεύουσά της, σε σχέση με τις άλλες πόλεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η χώρα παραμελεί τις άλλες πόλεις της ούτε τους άλλους πολίτες που μένουν εκτός πρωτεύουσας.

Χρειάζεται όμως να αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη τις περιφερειακές πόλεις δεν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης, όμως η ευθύνη είναι ολονών. Πρέπει να συμάλουν δηλαδή και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στο θέμα αυτό και οι επιχειρηματίες και όλα τα υπουργεία. Όλοι δηλαδή πρέπει να συνεργάζονται από κοινό και πολύ στενά για την ανάπτυξη των περιφερειακών πόλεων. Αυτό θα μετατρέψει την φύση των πόλεων αυτών και θα γίνουν πόλεις υποδοχής και όχι το αντίθετο. Αν όμως δεν γίνει αυτό τότε το αποτέλεσμα θα είναι η μαζική μετανάστευση των πολιτών στην πρωτεύουσα. Επίσης θα έχουμε και υποβαθμισμένες και φτωχογειτονιές και θα δημιουργηθεί μια κοινωνία καθαρά ταξική και με το πέρασμα του χρόνου θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα που θα απαιτήσουν λύσεις.

Το κράτος δίνει μεγάλο ενδιαφέρον στις περιφερειακές πόλεις και προσπαθεί να προσφέρει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στις περιφερειακές πόλεις, στην παιδεία, υγεία, στον πολιτισμό και όλες τις ανάγκες που χρειάζονται οι πολίτες των πόλεων της χώρας, επίσης θέσεις εργασίας. Αυτό θα δέσει τους πολίτες με την πατρίδα τους.

Αυτό που γίνεται σε διάφορες πόλεις, στο Σινά, στο Ματρούχ, στην Ισμαηλία στο Χαλαϊμπ και Σαλατίν και σ' άλλες πόλεις θα βοηθήσει επίσης στην σωστή πληθυσμικά κατανομή. Αυτό θα βοηθήσει στο να υπάρχει ισορροπία και θα προσφέρει για κάθε πολίτη μια ζωή αξιοπρεπή. Αυτό είναι αναμφίβολα μια ένδειξη πολιτισμού κάθε σύγχρονου κράτους.