

Το Σινά στο Ιερό Κοράνι

Το Ιερό Κοράνι αναφέρεται στο Σινά. Αυτές οι αναφορές μας βιβαιώνουν στην σημαντικότητα την θρησκευτική και την ιστορική. Αυτό φυσικά ένα ακόμα στοιχείο που μας κάνει να δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να κάνουν για την ανάπτυξή της επίσης να προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τους φυσικούς της πόρους.

Ο Αλλάχ ορκίζεται στο Ιερό Κοράνι, με το Όρος Σινά (Τζάμπαλ αλ-Τούρ), «Εν ονόματι του Βουνού (Όρους Σινά), και εν ονόματι του Βιβλίου που είναι γραμμένο γραμμένο πάνω σε περγαμηνή, εν ονόματι του Σπιτιού που το επισκέπτονται, εν ονόματι του Υψηλού Θόλου, και της φουσκωμένης θάλασσας, η τιμωρία του Κυρίου σου σίγουρα θα πραγματοποιηθεί», (αλ-Τούρ, 1 -5). Το Όρος Σινά κατέχει μεγάλη ιερότητα για αυτό βλέπουμε ότι ο Αλλάχ ορκίζεται με αυτό, όχι μόνο αλλά ονομάζει το εδάφιο με το όνομα του Βουνού αυτού.

Δεν είναι μόνο αυτή αναφορά που κάνει ο Αλλάχ στο Βουνό αυτό, όμως υπάρχει μια ακόμα αναφορά στο εδάφιο της Συκιάς, όπου ο Αλλάχ λέει, «Εν ονόματι της συκιάς, εν ονόματι της ελιάς, εν ονόματι του Όρους Σινά και αυτής της απαραβίατης και ασφαλούς γης», (αλ-Τίν, 1-3). Βάζει το Όρος Σινά πριν από την ασφαλή Γη, παρά την ιερότητα που κατέχει αυτή η Γη. Πολλές είναι οι αναφορές που γίνονται για το Όρος αυτό στο Κοράνι και στο Χαντέθ του Προφήτη, «να τρώτε το λάδε και να αλείφεστε με το λάδι, διότι είναι από ευλογημένο δέντρο». Λέει επίσης ο Αλλάχ, «όταν έτασε μια φωνή τον φώναξε από την δεξιά πλευρά της πεδιάδας, στο ιερό τόπο όπου βρίσκεται ένα δέντρο», (αλ-Κάσας 30).

Οι ένοπλες δυνάμεις μας γνωρίζουν πολύ καλά την αξία του Σινά. Γι' αυτό κάνει μεγάλες θυσίες για την χώρα μας γενικά και ιδιαίτερα για το Σινά με στόχο να το καθαρίσουν από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό είναι αξιόπαινο από την μια πλευρά και από την άλλη χρειάζεται να στρατευτούμε πίσω από τις ένοπλες δυνάμεις μας.

Γνωρίζοντας και εμείς την αξία που αποτελεί το Σινά και για να δείξουμε το θρησκευτικά, τουριστικά αλλά και τα φυσικά της αξιοθέατα, αποφασίσαμε στο Υπουργείο των Βακουφίων να οργανώσουμε το διεθνή αγώνα της αποστήθησης του Κορανίου στην πόλη Σάρμ ελ-Σέχ. Θα επισκέπτονται και οι φιλοξενούμενοί μας τα αξιοθέατα , όπως Αικατερίνη. Η κίνησή μας αυτή

βεβαιώνει την θέση που κατέχει το Σινά σε μας, επίσης βεβαιώνει ότι το Σινά είναι μια πόλη της ειρήνης.

Το Σινά βρίσκεται μέσα στην καρδιά κάθε Αιγυπτίου και όλες οι προσπάθειες των τρομακρατικών οργανώσεων δεν θα μας εμποδίσουν από την ανάπτυξή της και στο να την φυλάξουμε από την τρομοκρατία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ιμάμηδες που ζητούν μετάθεση στο Σινά για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία και τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες.