

Είναι μεγάλη η Αίγυπτος χάριν στο ήθος και στον πολιτισμό της

Αναμφίβολα η Αίγυπτος είναι μια μεγάλη χώρα χάρι στους αρχηγούς της, τους επιστήμονες της, τους άντρες και τις γυναίκες της, χώρα στην ιστορία και στον πολιτισμό της, χάρι επίσης στον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή, είτε σε πολιτισμικό, ιδεολογικό και επιστημονικό επίπεδο είτε σε στρατιωτικό και ανθρώπινο επίπεδο. Γι' αυτό βλέπουμε πώς η Αίγυπτος συμπεριφέρεται σαν μεγάλη χώρα. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε τους παρακάτω στίχους,

Με αντιμετωπίζει ο χυδαίος με αισχρότητα

ενώ εγώ σιχαίνομαι να του συμπεριφέρομαι με τον ίδιο τρόπο

όσο χυδαίος γίνεται, γίνομαι εγώ υπομονετικός

όμως, υπάρχει διαφορά μεταξύ υπομονής και ο άνθρωπος σε θέση ισχύος και να αδυναμίας. Η Αίγυπτος έχει υπομονή και δεν είναι καθόλου αδύναμη. Είναι η μεγαλύτερη αδελφή που επιδιώκει να ενώνει και να μην επιτρέπει με όλη της τη δύναμη την διχόνα και την απειλή που μπορεί να υπάρχει για την περιοχή. Δεν μπορεί να εγκαταλείπει καμία από τις αδελφές της να απειλείται, ακόμα και αν αυτή η χώρα της συμπεριφέρεται αισχρά.

Παρ' όλ' αυτά όμως πρέπει να μ=πούμε ότι η σοφή αιγυπτιακή πολιτική δεν την αφήνει να πέσει στην παγίδα και να ρίχεται σ' πάλη που το θέλουν άλλες δυνάμεις οι οποίες δεν γνωρίζουν τις συνέπειες.

Όλη η ιστορία της Αιγύπτου αποδεικνύει ότι η Αίγυπτος ποτέ δεν ήταν επιθετική δύναμη ούτε ήταν δύναμη απειλής για τις γειτονικές της χώρες. Και αν υπάρχει καμία φορά σύγκρουση, τότε είναι στιγμιαία και δεν είναι γνωστικό στοιχείο της χώρας. Όλ' αυτό επειδή η Αίγυπτος κατάφερε να χωνέψει πολλούς πολιτισμούς πράγμα που φαίνεται στην προσωπικότητά της και των πολιτών της.

Ο ίδιος ο Αλλάχ εξασφαλίζει την ασφάλειά της και αυτό αναφέρεται στο Κοράνι.